



November 2009

Kära Nazareth-vänner!

Det blev inget oktober-brev i år. Vi är redan långt inne i november och alltså hög tid att få iväg ett brev med lite nyheter från Nazareth.

Den här gången kan jag inte förmedla intryck från någon som sett med egna ögon utan får basera uppgifterna på det brev jag fick av Sr. Shantha i slutet av oktober. De fem pojkar och tretton flickor som då fanns i Nazareth tycks verkligen vara i behov av omhändertagande enligt de uppgifter som finns om var och en.

Den vanligaste anledningen till intagning i Nazareth är att fadern har övergivit mor och barn. Det är inte lätt för en ensam mamma att klara både tillsyn och försörjning av små barn. Tre barn har mist sin mamma och ett sin pappa. En far lider av tuberkulos och en är alkoholiserad. Flera av familjerna har många barn.

Två tvillingpar finns det bland barnen, alla flickor. Roja och Kirija är två år gamla. Modern, som är psykiskt och fysiskt svag, övergavs av fadern redan innan barnen föddes. Morföräldrarna hälsar på ibland och tar hem dem på lov. - Marta och Maria är fyra år. Mamman är sjuklig och pappan lantarbetare med oregelbunden inkomst. Dessutom har de två döttrar till. - En liten flicka på två år kom i september. Den övergivna mamman arbetar nu i kvinnohemmet Bethesda. Hon har fått gå en kortare kurs i sjukvård vid ett katolskt sjukhus.

På personalsidan finns det nu tre barnsköterskor: Anna som vuxit upp hos diakonissorna och arbetet där i många år. Juliet som varit där i sju år och Ponni med god utbildning. Hon är diabetiker och inte så stark men gör en god insats enligt Sr. Shantha. Barnen är "hela och rena" och det finns mer aktiviteter för dem.

Har också fått kopior av reviderade räkenskaper för 2008 - 2009 och budgetförslag för 2010 - 2011 (april-mars). Av beräknad inkomst på 330.000 rupier kommer 245.000 från Nazareths Vänner genom FFIA. Fortsatt stöd behövs alltså!

Stort tack och kära hälsningar från barn och personal i Nazareth

*genom Annika Ståhle*